



Bij de zondag



En Jezus schreef met zijn vinger in het zand
Rembrandt van Rijn (1606-1669)

En Jezus schreef in 't zand

Jezus schreef met Zijn vinger in het zand. Hij bukte Zich en schreef in 't zand, wij weten niet wat Hij schreef, Hij was het zelf vergeten, verzonken in de woorden van Zijn hand.

De schriftgeleerden, die Hem aan de tand hadden gevoeld over een vrouw, van hete hartstochten naar een andere man bezeten, de schriftgeleerden stonden aan de kant.

Zondig niet meer, zei Hij, ik oordeel niet. Ga heen en luister, luister naar het lied.

En Hij stond recht. De woorden lieten los van hun figuur en brandden in de blos

waarmee zij heenging, als een kind zo licht. Zo geestelijk schreef Jezus Zijn gedicht.

Gerrit Achterberg

(Ons toegestuurd door ds. Reinier Gosker, die aanstaande zondag bij ons hoopt voor te gaan)

1^e collecte – Leprazending

De laatste zondag van januari is het Wereld Lepra Dag. In de Ontmoetingskerk besteden we er op 21 januari aandacht aan. We willen bidden voor de situatie van leprapatiënten en collecteren voor het werk van de Leprazending.

Dit werk ligt mij na aan het hart want van 1989-1995 hebben mijn man en ik in Nepal gewerkt voor de Leprazending. Helaas is lepra nog geen geschiedenis: nog dagelijks vinden besmettingen plaats en worden nieuwe leprapatiënten gevonden: jaarlijks nog 200.000. Wanneer de ziekte niet meer wordt doorgegeven is er een kans dat eindelijk lepra onder controle komt. Het is te genezen maar vroege behandeling is nodig om de besmettelijkheid te stoppen.

Agenda

Vrijdag 19 januari – 20.00 uur – Film: Nostalgie

Zondag 21 januari – 19.00 uur – Taizé-dienst – inzingen vanaf 18.45 uur

21 – 28 januari – Week van Gebed

Zaterdag 27 januari – 20.15 uur - Pubquiz

Elke vrijdag - Stamtafel

Collecte

1^e collecte Leprazending
(meer info zie linkerkolom)

2^e collecte Kerk

3^e collecte Beheer Kerkelijke gebouwen

QR-codes collecten



1e collecte



2e collecte



3e collecte

Liturgie

21 januari 2024 – Ds. Reinier Gosker uit De Wijk

Organist: Hendrik Snel

Liederen en Schriftlezing:

Aanvangslied: NLB 17: 1 – 3

Zingen: NLB 305

Kindermoment en kinderlied

Schriftlezing: Johannes 8: 1-11

Synagogale lezing Sjabbat Sjoftiem

Deuteronomium 17: 2-8

Zingen: NLB 994

Verkondiging

Zingen: NLB 519

Dank- en voorbeden

Slotlied: NLB 315

De Leprazending zet zich al 150 jaar in voor mensen met lepra in alle landen waar het voorkomt. Het is fijn dat de diaconie de derde zondag van januari de eerste collecte voor het werk van de Leprazending heeft bestemd. Helpt u mee?

Als u meer wilt weten, vraag gerust.

Elsbeth Klaver

Bezinning & Ontmoeting

Denkt u even aan de activiteiten van de komende dagen?

Vrijdag 19 januari, 20.00 uur: Film Nostalgia. Priester Don Luigi en ondernemer Felice binden in Napels de strijd aan met de maffia in de hoop de jeugd een betere toekomst te geven.

Napraten bij hapje en drankje.

Zondag 21 januari, 19.00 uur: Taizé dienst. Inzingen vanaf 18.45 uur

Zaterdag 27 januari, 20.15 uur: Voor de vierde keer de pubquiz. Geef je nog even op bij één van de quiz brothers (Harjo, Koen en Eduard) en doe mee! De opbrengst is voor het jaardoel van de diaconie.

Praatcafé 29 januari in de Schakel – 20.00 uur

Als (Ontmoetings)kerk moeten we vooroplopen als het gaat om het behoud van de schepping. We zouden ons daarom moeten aansluiten bij de acties van Extinction Rebellion. Of toch niet?



Praat mee in het Praatcafé, waar we met elkaar in gesprek gaan over prikkelende stellingen!

Koffiedrinken na de kerkdienst

1. Op zondag 21 januari is het koffiedrinken voor alle gemeenteleden uit sectie 2 (Ouderling Herman Boschman). Als het goed is hebt u een uitnodiging ontvangen. Mocht dat niet zo zijn, dan bent u sowieso van harte welkom.

2. Op zondag 28 januari zullen de nieuw-ingekomen leden van afgelopen jaar van harte worden uitgenodigd voor een koffiemoment na de dienst. Tijdens dit informele moment is gelegenheid om elkaar te ontmoeten, vragen te stellen en evt. eerste ervaringen uit te wisselen. Degenen die het betreft krijgen een speciale uitnodiging via de contactpersoon.

Kosters:

In de week van 22 – 28 januari a.s. (week 4) zijn Teunie en Herman Helsloot de dienstdoende kosters. Telefoonnummer: 0528-373446. Teunie nr: 06 103 725 84 Herman nr: 06 120 44 364 Uiteraard kunt u ook bij vragen, problemen of reserveringen de kosterstelefoon bellen: 06 249 238 44.

Kopij nieuwsbrief

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur sturen naar:

nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl

Nieuwsbrief lezen

De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te lezen op onze website

<https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief>

Voor meer informatie zie Website: www.deontmoetingskerk.nl

Facebook

Eten op zondag 4 Februari

Deze keer eten we met jong en oud en gemaakt door jong en oud. Een soepje, een ovenschotel, een rijstgerecht of een stukje quiche. Er is vast iets naar ieders zin. Als besluit een lekker fris toetje. Laat u verrassen en laten we samen genieten. Opgeven bij: Mirjam Otten tel. 0618247499 of Geert en Herma tel. 0613239751

Actie Kerkbalans 2024

13-27 januari

Op dit moment loopt de jaarlijkse Actie Kerkbalans 2024. Wij hebben deze week al onze leden een brief bezorgd waarin we vragen om een financiële bijdrage te geven voor onze Ontmoetingskerk.

Uw steun hiervoor is onmisbaar! Het maakt dat we als kerk van betekenis kunnen zijn en blijven. Zodat we de Pastorale zorg, vieringen, diaconaat bezinnig en ontmoeting, catechese, Jeugdwerk, onderhoud van de kerkgebouwen de verwarming en verlichting en het werk van het beamerteam en kerk-tv kunnen blijven verzorgen.

Kerk-zijn doen we samen. Dank voor uw bijdrage!
Hebt u uw gift nog niet toegezegd of overgemaakt? doe het vandaag nog en lever de brief in bij Tom de Wal of in de zuiltjes bij de kerk.

Geef vandaag voor de kerk van morgen!

